

מהי הצלחה?

כְּשׁוֹמְעִים אֶת הַבִּיטוּי "הוא מצליחן", עולה השאלה מהי הצלחה? כיצד בכלל ניתן למדוד הצלחה? האם יש לה גבולות? האם זה קשור לכסף? למעמד חברתי? ליופי? למידות גוף? אולי לעיסוק?

ואם נניח שהצלחה קשורה לְכֶסֶף, נשאלת השאלה: כמה כסף נחשב להצלחה? חמישים אֶלֶף? מאה אלף? מיליון? שני מיליון? מיליארד? ואם נניח שהצלחה קשורה למעמד חברתי, שוב עולה השאלה מהיכן הוא מתחיל? בעלות על מכונית יקרה? אולי בעלות על וילה? אולי עצם היותי שייכת לְשִׁכְבָּה חברתית מסוימת? אולי בכלל עיסוק בתחום מסוים ייתן לי תחושה של הצלחה? מה עם צבע עיניים או שיער? מידות גוף?

כמה חבל שאין קריטריון מסוים המראה את הנתונים המדויקים להצלחה! אך - הסירו דאגה מלבכם. הסיבה לכך היא שהצלחה כלל אינה נמדדת על סמך הקריטריונים שהוזכרו לעיל. מכאן, שהצלחה איננה יכולה להתבסס על נתונים אובייקטיביים, אלא דווקא על נתונים סובייקטיביים, דהיינו, על תחושותינו האישיות.

כל אחד מאתנו מפרש הצלחה באופן שונה. תינוק בן שנה מרגיש הצלחה אם הוא מצליח ללכת בלי ליפול. נער בן חמש עשירה מרגיש הצלחה אם הוא קם בבוקר ולא מוצא פצעונים חדשים על הפנים. נער אחר ירגיש הצלחה אם הוא עובר את הבחינה במתמטיקה. איש מכירות ירגיש הצלחה אם הצליח למכור כמות מסוימת של המוצר שאותו הוא מוכר. מעשן סיגריות שיפחית חמישים אחוז ממספר הסיגריות שהוא מעשן ירגיש הצלחה. לעומתו, מעשן אחר ירגיש הצלחה רק אם יפסיק לעשן לחלוטין.

על מנת להבין לגמרי את המושג הצלחה, ראשית עלינו לְדַעַת מה לא יכול להיחשב להצלחה. אדם הרוכש מכונית מסוימת רק בגלל שלשכן שלו יש מכונית כזאת - זו אינה הצלחה! אדם הפותח עסק מסוים רק בגלל שלמישהו שהוא מכיר יש עסק כזה, וזה מצליח - זו אינה הצלחה! אדם הפוצח בקריירה מסוימת רק מפני שזה in , או משום שזה ישמח את הוריו, או כיוון שזה ייתן לו כרטיס כניסה לחברה מסוימת - זו אינה הצלחה!

כפי שציינתי קודם, הצלחה היא תחושה אינטימית. הצלחה מרגישים מתוך הקרפיים. הצלחה מרגישים מתוך הלב. אם אתה קם בבוקר עם תחושה של כִּף ולא בתחושת ייאוש וכניעה למציאות, אז אתה מצליח. אם אתה עוסק בתחום שנותן לך סיפוק עצום, אתה מצליח.

לסיכום, אם אתה מצליח במשימה שהצבת לעצמך מתוך מצפונך הפנימי, ולא בגלל ציפיות של אחרים, ולא בגלל מה שאחרים יגידו - אתה מצליח. אם אתה עושה את משימתך מתוך מניע פנימי, ולא מתוך כּוֹרַח - אתה אכן אדם מצליח. אדם מצליח מרגיש זאת בכל חושיו. אדם מצליח אינו שואל את עצמו האם אני מצליח. הוא יודע זאת וחש זאת. וזו תחושה נהדרת.